

«Και αυτός ἐδωκεν ἄλλους μὲν αποστόλους, ἄλλους δὲ προφήτας, ἄλλους δὲ ευαγγελιστάς, ἄλλους δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους, πρὸς τὴν τελειοποίησιν τῶν αγίων, διὰ τὸ ἔργον τῆς διακονίας, διὰ τὴν οἰκοδομὴν του σώματος του Χριστού εωσού καταντήσωμεν πάντες εἰς τὴν ενότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς επιγνώσης του Υἱού του Θεού, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού » (Εφεσίους, δ':11-13).

Όπως διαβάζουμε, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ἐθεσε μέσα στην εκκλησία Του, αποστόλους, προφήτες ευαγγελιστές, ποιμένες καὶ διδασκάλους, με σκοπό την τελειοποίηση τῶν αγίων, ὡς στε να φθάσουν στην ενότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς επίγνωσης του Υἱού του Θεού σε ἄνδρα τέλειο, στο μέτρο τῆς ηλικίας του πληρώματος του Χριστού καὶ να μην είναι κυματιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι με κάθε ἀνεμο διδασκαλίας, διὰ τῆς δολιότητας τῶν ανθρώπων που με πανουργία μεθοδεύουν τὴν πλάνη (Εφεσίους, δ':13-15).

Σε αυτό το ἀρθρο θα ασχοληθούμε με αυτές τις 5 διακονίες, ποιο είναι το ἔργο, τα χαρακτηριστικά καὶ τα αποτελέσματά τους, ὅπως καὶ πώς ενεργεί καὶ συμμαρτυρεί ο Κύριος μέσω αυτών.

Ξεκινώντας με τους αποστόλους λέμε ὅτι αποτελούν τους στρατιώ τες τῶν ειδικών δυνάμεων του Κυρίου που αποστέλλονται απ' Αυτόν, εναντίον τῶν δυνάμεων του πονηρού στην πρώτη γραμμή, με σκοπό να απελευθερώσουν ψυχές που είναι αιχμαλωτισμένες απ' αυτές, ὡς στε να ιδρύσουν νέες εκκλησίες του Κυρίου καὶ στη συνέχεια να τις στηρίζουν. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει σχετικά με τη ζωή καὶ τὸ ἔργο τῶν αποστόλων του Κυρίου: ‘Διότι νομίζω ὅτι ο Θεός απέδειξεν ημάς τους αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εἰς θάνατον· διότι εγείναμεν θέατρον εἰς τὸν κόσμον, καὶ εἰς αγγέλους καὶ εἰς ανθρώπους.· Ήμείς μωροί διά τὸν Χριστόν, σεις δὲ φρόνιμοι εν Χριστῷ · ημείς ασθενεῖς, σεις δὲ ισχυροί· σεις ἐνδοξοί, ημείς δὲ ἀτιμοί.· Έως τῆς παρούσης ὡς ρας καὶ πεινώ μεν καὶ διψώ μεν καὶ γυμνητεύομεν καὶ ραπιζόμεθα καὶ περιπλανώ μεθα καὶ κοπιώ μεν, εργαζόμενοι με τὰς ιδίας ημών χείρας· λοιδορούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασφημούμενοι παρακαλούμεν· ως περικαθάρματα του κόσμου εγείναμεν, σκύβαλον πάντων ἐώς τῆς σήμερον’ (Α' Κορινθίους, δ':9-13).

Συνεπών τοι γνήσιοι απόστολοι του Κυρίου περνάνε μεγάλες

δοκιμασίες, ώστε να πάρουν την απόφαση του θανάτου και να τους εμπιστευθεί ο Θεός το ευαγγέλιο και να συμμαρτυρεί στο κήρυγμά τους με θαυμαστές ενέργειες. Έτσι με το κήρυγμά τους και τη συνέργεια του Κυρίου με τα επακολουθούντα θαύματα, μεταδίδουν πίστη σε αυτούς που τους ακούν με αποτέλεσμα αυτοί να επικαλεστούν τον Κύριο, να σωθούν και να ιδρύονται νέες εκκλησίες. Γραφικά παραδείγματα αποστολικών κηρυγμάτων, βλέπουμε να γίνονται από τον απόστολο Πέτρο την ημέρα της Πεντηκοστής στους μαζευμένους απ' όλα τα έθνη Ισραηλίτες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η πρώτη εκκλησία<sup>1</sup> και μετά από λίγο καιρό στον Ρωμαίο εκατόνταρχο και στους οικείους<sup>2</sup> και φίλους του, με αποτέλεσμα να λάβουν όλοι οι ακούοντες Ἅγιο Πνεύμα, να βαπτιστούν στο νερό και να αποτελέσουν την πρώτη εκκλησία εθνικών. Επίσης από τον απόστολο Παύλο σε πολλές πόλεις της Ασίας και της χώρας μας, με χαρακτηριστική την ομιλία του στον Ἅρειο Πάγο μετά την οποία πίστεψαν αρκετοί συμπατριώτες μας (Πράξεις, ιζ': 16-34). Ο απόστολος Παύλος αφού ίδρυε εκκλησίες φρόντιζε για την πνευματική τους πρόοδο, γι' αυτό στις δια του Αγίου Πνεύματος επιστολές που έστελνε και οι οποίες αποτελούν την πνευματική τροφή όλων των αναγεννημένων χριστιανών, μεταξύ των άλλων τόνιζε «Ἐγὼ κατὰ την χάριν του Θεού την δοθείσαν εἰς εμέ, ως σοφός αρχιτέκτων θεμέλιον ἐθεσαὶ ἄλλος δε εποικοδομεῖ<sup>3</sup> ἐκαστος ὅμως ας βλέπῃ πως εποικοδομεί. Διότι θεμέλιον ἄλλο ουδεὶς δύναται να θέση παρά το τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός» (Α' Κορινθίους, γ': 10-11). Επιπλέον όταν επισκεπτόταν τις εκκλησίες που είχε ίδρυσει,<sup>4</sup> τους πρότρεπε να<sup>5</sup> φυλάττουν<sup>6</sup> τα δόγματα τα εγκεκριμένα από τους αποστόλους και τους πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ (Πράξεις, ις': 4) και ο Κύριος συμμαρτυρούσε μαζί του με σημεία δια θαυμάτων, τεραστίων και δυνάμεων (Πράξεις, ιγ', ιδ', ις', ιθ', κ', κη', Β' Κορινθίους, ιβ': 12).<sup>7</sup>

'Οσο αφορά τους προφήτες λέμε ότι ο απόστολος Παύλος τους τοποθετεί μαζί με τους αποστόλους, όταν αναφερόμενος στα αδέλφια της εκκλησίας της Εφέσου, λέει ότι είναι 'συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού, εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού'

(Εφεσίους, β': 19, 20).

Στην προ Χριστού περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, βλέπουμε μερικοί από<sup>8</sup> τους κριτές και βασιλείς που κυβερνούσαν τον λαό Ισραήλ, να

είναι συγχρόνως και προφήτες, όπως ο Σαμουήλ και ο Δαβίδ.(Α' Σαμουήλ,γ':20, Πράξεις, β':30). Τότε οι γνήσιοι προφήτες του Κυρίου είχαν δύσκολο έργο μιας και έπρεπε να ελέγχουν βασιλείς, άρχοντες και τον λαό, όταν ξέφευγαν από το θέλημα του Θεού, γεγονός που πλήρωσαν αρκετοί απ' αυτούς, με φυλακίσεις και με τη ζωή τους.Έτσι και σήμερα, στο καθεστώς της Καινής Διαθήκης, οι προφήτες που θέτει ο Κύριος έχουν επίσης δύσκολο έργο, διότι πρέπει να κρατάνε τον εαυτό τους σε αφιέρωση, μακριά από στοιχεία του κόσμου, ώστε να μεταφέρουν μόνο τα μηνύματα που ο Θεός τους δίνει, χωρίς να προσθέτουν ή να αφαιρούν. Η διακονία του προφήτη χαρακτηρίζεται από τον ισχυρό προφητικό λόγο, σχετικό με γεγονότα και καταστάσεις που αφορούν ή όλη την οικουμένη(Πράξεις,ια':28) ή τον λαό του Θεού(Δανιήλ, θ':2) ή τους προεστώ τες της εκκλησίας και τους έχοντες τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και τις διακονίες (Πράξεις,ιγ':1-3, Αποκάλυψη β' και γ') ή απλά μέλη της εκκλησίας που χρειάζονται προτροπή ή έλεγχο (Πράξεις,ε':1-10). Οι προφητείες μπορεί να περιλαμβάνουν επιμέρους γεγονότα που όταν θα πραγματοποιηθούν όπως ειπώθηκαν, θα αποτελέσουν αποδεικτικά στοιχεία εγκυρότητας της προφητείας(Α' Σαμουήλ,ι':1-9), οι δε προφήτες μπορεί να χρησιμοποιούν σχετικά με την προφητεία παραστατικά μέσα (Πράξεις,κα':11). Ο Κύριος δίνει τα μηνύματά Του στους προφήτες, είτε άμεσα με την παρουσία Του, δια του Αγίου Πνεύματος εντός του σώματός τους, είτε δείχνοντας τους οράσεις ή ενύπνια, ώστε να λαλούν αυτά που βλέπουν και ακούν (Ιερεμίας α':4-19,Δανιήλ ζ',η', Αποκάλυψη α':10-20).

'Οσο αφορά τους ευαγγελιστές λέμε ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη, σαν ευαγγελιστής αναφέρεται ο Φίλιππος, που ήταν ένας από τους πρώτους επτά διακόνους που έκλεξε η πρώτη εκκλησία (Πράξεις, κα':8). Γενικεύοντας αυτά που διαβάζουμε για τον Φίλιππο, λέμε ότι οι ευαγγελιστές είναι και αυτοί στρατιώτες πρώτης γραμμής, που αποστέλλονται από τον Κύριο για ευαγγελιστικό έργο, δηλαδή να μεταδώσουν πίστη στον Ιησού Χριστό, σ' αυτούς με τους οποίους ακούν τον λόγο τους και βλέπουν τα θαύματα που ενεργεί ο Θεός μέσω αυτών, συμμαρτυρώντας ότι είναι μαζί τους (Πράξεις,η':5-40). Θα λέγαμε ότι η διακονία του ευαγγελιστή επικεντρώνεται σε βοήθεια σε νέες ψυχές ώστε να πιστέψουν στον Κύριο Ιησού Χριστό και να κάνουν τα πρώτα πνευματικά τους βήματα, ενώ η περαιτέρω πνευματική τους αύξηση είναι έργο κυρίως των αποστόλων, προφητών, ποιμένων και διδασκάλων.

Όσο αφορά τους ποιμένες λέμε ότι ο Κύριος που είναι ο καλός ποιμένας, μας φανέρωσε με τη ζωή και τα λόγια Του, τα χαρακτηριστικά που θέλει να έχουν οι ποιμένες που θέτει, τα βασικά των οποίων είναι: α)Να αγαπάνε τα πρόβατα και αν χρειαστεί να θυσιάζουν τον εαυτό τους γι' αυτά όπως ο Κύριος (Ιωάννης, ι':11) β)Να γνωρίζουν τα πρόβατα και να γνωρίζονται απ' αυτά(Ιωάννης, ι':16). γ) Να είναι υπηρέτες και όχι αφεντικά των προβάτων, δηλαδή να αποβλέπουν να τα υπηρετήσουν ταπεινά και πρόθυμα και όχι να υπηρετηθούν, να δοξαστούν και να αισχροκερδήσουν απ' αυτά (Μάρκος,ι':45, Α'Πέτρου,ε':1-4).δ)Να δίνουν επαρκή και καθαρή πνευματική τροφή στα πρόβατα ώ στε αυτά να βρίσκουν ανάπauση (Ψαλμός κγ':2) ε) Να αναζητούν τα απολωλότα και να περιθάλπουν τα πληγωμένα (Ιεζεκιήλ, λδ':16, Λουκάς,ιθ':10).

Όσο αφορά τη διακονία του διδασκάλου λέμε ότι κατά κανόνα συνυπάρχει με τη διακονία του αποστόλου ή του ποιμένα. Ο απόστολος Παύλος αναφερόμενος στο ευαγγέλιο του Χριστού λέει, ‘εις το οποίον ετάχθην εγώ κήρυξ και απόστολος και διδάσκαλος των εθνών’ (Β'Τιμόθεον, α':11). Οι διδάσκαλοι που θέτει ο Κύριος στην εκκλησία Του, με τη σοφία που Αυτός τους δίνει, εξηγούν με απλότητα το θέλημα του Θεού, έτσι όπως αυτό φανερώ νεται στην Αγία Γραφή και επιπλέον λύνουν απορίες και ερμηνεύουν τα δυσερμήνευτα και δυσνόητα γραμμένα σ' αυτή (Πράξεις,ιζ':3,11). Βέβαια για να συνεχίζει κάποιος να λειτουργεί σωστά τη διακονία ή το χάρισμά του, απαιτείται εκ μέρους του συνεχής επαγρύπνηση και πλήρωση Αγίου Πνεύματος και να έχει υπόψη το γραμμένο:

‘Εχοντες δε χαρίσματα διάφορα κατά την δοθείσαν εις ημάς χάριν, είτε προφητείαν, ας προφητεύωμεν κατά την αναλογίαν της πίστεως, είτε διακονίαν, ας καταγινώ μεθα εις την διακονίαν, είτε διδάσκει τις, ας καταγίνηται εις την διδασκαλίαν, είτε προτρέπει τις, εις την προτροπήν...’

(Ρωμαίους, ιβ':6-8).

Συνοψίζοντας λέμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο οποίος σαν άνθρωπος είχε και τις 5 διακονίες και στις οποίες δοκιμάστηκε σκληρά και τις έφερε σε πέρας χωρίς να αμαρτήσει, είναι Αυτός πού τις δίνει σήμερα στους δικούς Του ανθρώ πους και τους οποίους βοηθάει, έτσι ώ στε να συνεχίζεται η οικοδομή της εκκλησίας Του, μιας και ‘πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής’ (Ματθαίος ις':18). Αμήν!