

Όσοι Χριστιανοί ασχολούνται ενσυνείδητα με τα πράγματα του Θεού, ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το θέλημα του Κυρίου και έχουν ως πρώτο σκοπό να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Βέβαια για να γίνει ο κάθε άνθρωπος συνειδητός Χριστιανός πρέπει να μετανοήσει ειλικρινά για τις αμαρτίες του και να πιστέψει στο λυτρωτικό έργο της σταύρωσης και ανάστασης του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αποτέλεσμα αυτής της μετάνοιας και πίστης είναι ο άνθρωπος να ζητήσει από τον Ιησού Χριστό να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του και να Τον γνωρίσει σαν προσωπικό του Σωτήρα. Τότε ο άνθρωπος ‘γεννιέται άνωθεν’, δηλαδή «πεθαίνει» ο παλιός-κοσμικός άνθρωπος και αρχίζει να μορφώνεται ο Ιησούς Χριστός μέσα στη καρδιά του. Στη συνέχεια πρέπει να ‘θάψει’ τον παλιό άνθρωπο δια του βαπτίσματος στο νερό, ομολογώντας ο ίδιος την πίστη του στον Χριστό όπως μας λέει ο Λόγος του Κυρίου (κατά Μάρκον ις' 16, Πράξεις β' 38 και η' 37, προς Ρωμαίους σ' 4, κ.ά.) και το Σύμβολο της Πίστεως. Την αναγέννηση του Χριστιανού την εξηγεί ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στον Νικόδημο στο 3ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Από κει και πέρα βέβαια όπως συμβαίνει μετά την φυσική γέννηση του ανθρώπου που αρχίζει ο αγώνας της σωματικής αύξησής του, έτσι και στην περίπτωση της αναγέννησης αρχίζει ο αγώνας της πνευματικής αύξησης έτσι ώστε ο Ιησούς Χριστός να μορφωθεί στην καρδιά του αναγεννημένου Χριστιανού.

Ο Πατέρας Θεός, έχει φροντίσει για την πνευματική αύξηση των παιδιών Του. Στην επιστολή προς Εφεσίους στο τέταρτο κεφάλαιο διαβάζουμε : « ¹¹ Καὶ αὐτὸς ἐδώκεν ἄλλους μὲν αποστόλους, ἄλλους δὲ προφήτας, ἄλλους δὲ ευαγγελιστάς, ἄλλους δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,

12

προς την τελειοποίησιν των αγίων, διὰ το ἔργον της διακονίας, διὰ την οικοδομήν του σώ ματος του Χριστού,

13

εωσού καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώ σεως του Υιού του Θεού, εις ἄνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώ ματος του Χριστού,

14

διά να μη ἡμεθα πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα ἀνεμον της διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώ πων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην,

15

αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην να αυξήσωμεν εις αυτόν κατά πάντα, ὅστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός,

16

εξ ου παν το σώ μα συναρμολογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελώ ν, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους κάμνει την αύξησιν του σώ ματος προς οικοδομήν εαυτού εν αγάπη.»

Δηλαδή ο Θεός σαν καλός Πατέρας έχει κάνει το μέρος Του. Δική μας ευθύνη είναι να εκτιμήσουμε αυτά που μας έδωσε και να πιστέψουμε στον Λόγο Του ώστε να αυξηθούμε πνευματικά, να αγωνιστούμε τον καλό αγώνα και να διατηρήσουμε την πίστη μέχρι τέλους χωρίς να αποκάμουμε.

Ο Λόγος του Κυρίου μας γνωστοποιεί σαν μεγάλο κίνδυνο στην επίτευξη αυτού του σκοπού,

την οκνηρία και την νωθρότητα.

Στην προς Εβραίους επιστολή, στο έκτο κεφάλαιο, διαβάζουμε: «⁹ Περὶ υμῶν δε, αν καὶ λαλῶ μεν οὐτως, αγαπητοί, εἰμεθα πεπεισμένοι ὅτι ἔχετε τα καλλίτερα καὶ συνεχόμενα με την σωτηρίαν.

10

Διότι δεν είναι ἀδικος ο Θεός, ώστε να λησμονήσῃ το ἔργον σας και τον κόπον της αγάπης, την οποίαν εδείξατε εις το ὄνομα αυτού, υπηρετήσαντες τους αγίους και υπηρετούντες.

11

Επιθυμούμεν δε να δεικνύῃ ἐκαστος υμών ν την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορίαν της ελπίδος μέχρι τέλους,

12

διά να μη γείνητε νωθροί, αλλά μιμηταί των διά πίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. »

Επίσης διαβάζουμε και στο βιβλίο των Παροιμιών (c' 9-11), «Ἐως πότε θέλεις κοιμάσθαι, οκνηρέ; Πότε θέλεις σηκωθεί εκ του ὑπνου σου; Ολίγος ὑπνος, ολίγος νυσταγμός, ολίγη συμπλοκή των χειρών εις τον ὑπνον ἐπειτα η πτωχεία σου ἐρχεται ως ταχυδρόμος, και η ἐνδειά σου ως ανήρ ἐνοπλος. »

Σ' αυτή την παροιμία ο Σολομώντας αναφέρεται σε έναν οκνηρό ἀνθρωπο, δηλαδή σε έναν τεμπέλη που δεν θέλει να εργάζεται και του αρέσει ο «ύπνος». Αυτή η νωθρότητά του έχει ένα «σύμπτωμα» σοβαρό, τον «πνευματικό του ὑπνο». Και αυτός ο... ύπνος, δεν ἐρχεται από μόνος του, αλλά είναι αποτέλεσμα αποχής από τα ἔργα του Θεού. Άλλα τι είναι ο «πνευματικός ύπνος»; Ο πνευματικός ύπνος, στην χριστιανική ζωή, είναι μια κατάσταση στην οποία ο ἀνθρωπος βρίσκεται σε «πνευματική φτώχεια», δηλαδή δεν είναι γεμάτος ή ἔχει σβήσει το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Ο χριστιανός που είναι πληρωμένος από Άγιο Πνεύμα έχει όλο τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου που είναι : αγάπη, χαρά ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα και εγκράτεια (Γαλάτες ε' 22). Οπότε χωρίς Άγιο Πνεύμα λείπουν όλα τα παραπάνω. Ποιες είναι οι αιτίες του «πνευματικού ύπνου»; Πρώτη αιτία, η επανάπαινη, δηλαδή δεν διαβάζει ο χριστιανός την Καινή Διαθήκη και δεν προσεύχεται, οπότε δεν ἔχει χριστιανικά ἔργα και παρ' όλα αυτά μένει ικανοποιημένος με τον εαυτό του.

Αμεσος κίνδυνος από αυτή την κατάσταση είναι ο πειρασμός από τον εχθρό της ψυχής μας, τον διάβολο, καθώς είπε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές του: «Ἄγρυπνείτε καὶ να προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό, το πνεύμα είναι πρόθυμο, η σάρκα όμως ασθενής» (Ματθαίος κς' 41). Δεύτερη αιτία πνευματικού ύπνου είναι οι μέριμνες της ζωής μας, δηλαδή επαγγελματικές υποχρεώσεις, δουλειές του σπιτιού, τα μαθήματα του μαθητή κ.ά., εάν όλα αυτά τα υπερεκτιμούμε περισσότερο από τον Θεό. Άλλωστε προειδοποίησε ο Κύριος τους μαθητές λέγοντας τους: «Προσέχετε δε εις εαυτούς μήποτε βαρυνθώσιν αι καρδίαι σας από κραιπάλης, και μέθης και μεριμνών βιοτικών και επέλθη αιφνίδιος εφ υμάς η Ημέρα εκείνη» Λουκάς, κα':34. Άρα, στον πνευματικό ύπνο συνηγορούν και η κραιπάλη και η μέθη. Επίσης, στην παραβολή των καλεσμένων σε δείπνο ενός ανθρώπου, αναφέρει ο Λόγος ότι κάποιοι αρνήθηκαν την πρόσκληση λέγοντας ο πρώτος αγρό αγόρασα, ο δεύτερος αγόρασα πέντε ζεύγη βόδια και ένας τρίτος, γυναίκα παντρεύτηκα(Λουκάς, ιδ' 16-20). Κάποια πράγματα για αυτούς είναι πιο πάνω από την πρόσκληση της σωτηρίας της ψυχής τους. Ένα άσχημο παράδειγμα δούλου είναι αυτός που είναι πονηρός και οκνηρός (Ματθαίος, κε':26) ο οποίος έκρυψε το τάλαντο που του έδωσε ο κύριος του να το εργαστεί

και να το αυξήσει και ο κύριός του από τα λόγια που είπε τον κατέκρινε. Η νωθρότητα του χριστιανού είναι μια «ύπουλη» κατάσταση που μπορεί να μας συμβεί χωρίς να την καταλαβαίνουμε και αποτελεί αιτία αποχής από τις λειτουργίες της εκκλησίας, από την προσευχή, από την κοινωνία μετ' αλλήλων και από την Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου, τα οποία είναι τα τέσσερα βασικά στοιχεία της πνευματικής αύξησης του χριστιανού (Πράξεις, β':42) . Απέχοντας από αυτά, ο χριστιανός παύει να είναι... χριστιανός, και τελικά, αν δεν επιστρέψει, κινδυνεύει να χάσει την ψυχή του.

Ποια είναι λοιπόν η θεραπεία της νωθρότητας εφόσον μας συμβεί;
Μπορούμε να την «δώσουμε» στον Κύριο, εξομολογούμενοι σ' Αυτόν ότι είμαστε ελλιπείς θέλησης είτε στο να διαβάζουμε το Λόγο Του, είτε στο να προσευχόμαστε και να πράττουμε το θέλημά Του. Αν δηλαδή διακρίνουμε στον εαυτό μας πνευματική οκνηρία, να μην συνεχίζουμε να δίνουμε τόπο στον πονηρό, αλλά να μετανοήσουμε, να εκζητήσουμε ένθερμα τον Κύριο και αυτός θα μας βοηθήσει. Αμήν!