

Μετά πάσης φυλάξεως φύλαττε την καρδίαν σου· διότι εκ ταύτης προέρχονται αἱ εκβάσεις της ζωῆς. (Παροιμίες 4:23)

Μακάριοι οι καθαροί την καρδίαν, διότι αὐτοὶ θέλουσιν ιδεῖ τὸν Θεόν. (Ματθαίος 5:8)

Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοὶ, Θεέ· καὶ πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. (Ψαλμοὶ 51:10)

... Εύρον Δαβὶδ τὸν του Ιεσσαὶ, ἀνδρα κατά την καρδίαν μου, ὃστις θέλει κάμει πάντα τὰ θελήματά μου. (Πράξεις 13:22)

Η καρδία του σοφού συνετίζει τὸ στόμα αὐτού, καὶ εἰς τὰ χεῖλη αὐτού προσθέτει μάθησιν. (Παροιμίες 16:23)

*Μακάριος ο ἀνθρωπος ο φοβούμενος πάντοτε· ὅστις ὁμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού,
θέλει πέσει εις συμφοράν. (Παροιμίες 28:14)*

*Τις είναι σοφός και θέλει εννοήσει ταύτα, συνετός και θέλει γνωρίσει αυτά; διότι ευθείαι
είναι αι οδοί του Κυρίου, και οι δίκαιοι θέλουσι περιπατεί εν αυταίς· οι δε παραβάται θέλουσι
πέσει εν αυταίς. (Ωσηέ 14:9)*

Ο Λόγος του Θεού τονίζει πόσο ευτυχισμένος είναι ο ἀνθρωπος που ἔχει καρδιά καθαρή,
σοφή και συνετή. Είναι Μακάριος!

Οι εκβάσεις της ζωής μας προέρχονται

από τη στάση της καρδιάς μας!

Δηλαδή είναι δυνατόν να μας ευλογήσει ο Θεός πάρα πολύ εξ αιτίας της ταπεινής καρδιάς
μας (στην παιδική και νεανική ηλικία) και κατόπιν να υπερηφανευτεί η καρδιά μας και ο
Θεός να στραφεί εναντίον μας. (εις τους υπερήφανους αντιτάσσεται, εις δε τους ταπεινούς
δίδει χάρη).

Το χωνευτήριον δοκιμάζει τον ἄργυρον καὶ η κάμινος

τὸν χρυσόν, ο δε Κύριος τας καρδίας. (Παροιμίες 17:3)

Εχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων μέσα στην Π. Διαθήκη αλλά και στην Κ. Διαθήκη, όπου διαβάζουμε: «καὶ ἐπράξε πονηρὰ επειδὴ δεν προσήλωσε την καρδίαν αυτού εις το να εκζητεί τον Κύριον...»

Σε άλλο σημείο διαβάζουμε: «η καρδία του Ασά ἡτο τελεία, πάσας τας ημέρας αυτού».

Ο Ιωσήφ, είναι ένα παράδειγμα νέου, που αντιστάθηκε στην αμαρτία. Όταν βρέθηκε στο σπίτι του Πετεφρή αυλικού του Φαραώ στην Αίγυπτο, ο Θεός ευλόγησε τον οίκο του Πετεφρή εξ αιτίας του Ιωσήφ: «καὶ ἡτο η ευλογία του Κυρίου επὶ πάντα ὅσα είχεν εν των οίκω καὶ τοις αγροῖς». Όμως, ἥλθε η ώρα του πειρασμού. Ή γυναίκα του Πετεφρή ἔρριψε τους οφθαλμούς αυτής επὶ τον Ιωσήφ και είπε «Κοιμήθητι μετ' εμού» Και ο Ιωσήφ απάντησε: «δεν είναι εν τω οίκω τούτω οιδείς μεγαλήτερός μου, ούτε είναι απηγορευμένον εις εμέ ἀλλο τι πλην σου, διότι είσαι η γυνή αυτού· καὶ πως να πράξω τούτο το μέγα κακόν, καὶ να αμαρτήσω εναντίον του Θεού;»

Βλέπουμε την καρδιά του Ιωσήφ και είναι αληθεια, ότι ο άνθρωπος που έχει καθαρή καρδιά, αντιστέκεται και παραμένει καθαρός και ἀγιος.

Βέβαια αυτή η στάση του Ιωσήφ, του κόστισε διότι, η γυναίκα του Πετεφρή στη συνέχεια με πονηρό τρόπο, τον οδήγησε στην φυλακή, ἀδικα.

Όμως, διαβάζουμε: «*Ἄλλ' ο Κύριος ἡτο μετά του Ιωσήφ και επέχεεν εις αυτόν ἐλεος, και ἔδωκε χάριν εις αυτόν ἐμπροσθεν του αρχιδεσμοφύλακος.*»

Δύο ἔτη παρέμεινε στη φυλακή ο Ιωσήφ.

Όμως ο Θεός δεν τον ξέχασε!

Από τα εικοσιοκτώ του ἔως τα τριάντα του. Και τότε ο Θεός με θαυμαστό τρόπο, αφού εξήγησε τα δύο ενύπνια του Φαραώ, ἔκαμε τον Ιωσήφ δεύτερο ἀρχοντα στην Αίγυπτο και ἐσωσε το λαό της Αιγύπτου από την πείνα.

Άλλο παράδειγμα,

έχουμε τον Δανιήλ, ένα νεαρό αιχμάλωτο Ισραηλίτη, στην Βαβυλώνα των Χαλδαίων. Λόγω της καταγωγής του, βρέθηκε στο παλάτι του αυτοκράτορα Ναβουχοδονόσωρ με εντολή να ανατρέφεται επί τρία χρόνια και να σπουδάζει τα γράμματα και την γλώσσα των Χαλδαίων, μαζί με τρεις συναιχμαλώτους νέους, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία.

Και διαβάζουμε: «Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδίᾳ αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.»

Τι έγινε μετά;

«Και εις τους τέσσαρας τούτους νεανίσκους ἐδωκεν ο Θεός γνώσιν και σύνεσιν εις πάσαν μάθησιν και σοφίαν, και κατέστησε τον Δανιήλ νοήμονα εις πάσαν ὀρασιν και ενύπνιον.»

Σήμερα αγαπητέ μου, οι συνθήκες είναι παρόμοιες: πειρασμοί, έλξη της αμαρτίας, εύκολο κέρδος, απάτη, σαρκολατρεία, όλα αυτά συμβαίνουν γύρω από εμάς και καλούμαστε να μείνουμε πιστοί, άγιοι, καθαροί, εκζητώντας το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού:
«Χριστέ μου σώσε με, συγχώρησε με και ευλόγησε με !!»