

(Προφήτης Ωσηέ 4:1-3)

Ακούσατε τον λόγον του Κυρίου, ... διότι ο Κύριος έχει κρίσιν μετά των κατοίκων της γης, επειδή δεν υπάρχει αλήθεια ουδέ έλεος ουδέ γνώσις Θεού επί της γης.

Επιορκία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επλημμύρησαν, και αίματα εγγίζουσιν επί αίματα. Διά τούτο θέλει πενθήσει η γη, και πας ο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει, μετά των θηρίων του αγρού και μετά των πετεινών του ουρανού· ἔτι και οι ιχθύες της θαλάσσης θέλουσιν εκλείψει.

Αναρωτιόμαστε σήμερα για αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ακούμε τις ειδήσεις και καταφθάνουν η μια μετά την άλλη πιο κακές και πιο εκτεταμένες.

Ζούμε σε μια κοινωνία αλλά και συγγένεια ανθρώπων, που χάνουν την δουλειά τους, ασθενούν και δεν υπάρχει περιθαλψη κατάλληλη, άλλοι πεθαίνουν ξαφνικά από καλπάζουσες ασθένειες ή από σφοδρά ατυχήματα.

Και εμείς πονάμε, όχι βλέποντας αλλά επειδή όλοι μας υφιστάμεθα κάποιο πόνο και δυσκολία μέγιστη. Όλη η κτίση στενάζει.

Τι να πούμε για τα 950.000.000 των ανθρώπων που πεινούν στο πλανήτη μας;

Και όλα αυτά είναι ερωτηματικά,

που ζητούν απαντήσεις!

Ο λόγος του Θεού, αγαπητέ μου, έχει τις απαντήσεις ...

Αυτό που διαβάσαμε πιο πάνω, φανερώνει τον Θεό οργισμένο δικαίως, με έναν κόσμο που αδιαφορεί για το θέλημα του Θεού...

Τι συναντά ο Θεός, που εξετάζει τις καρδιές των ανθρώπων;

∅ Επιορκία

∅ Ψεύδος

∅ Φόνος

∅ Κλοπή

∅ Μοιχεία

∅ Αίματα (φόνοι)

Και καταλήγει: *Διά τούτο θέλει πενθήσει η γη, και πας ο κατοικών εν αυτή θέλει λιποψυχήσει* ..

Η κατάσταση σήμερα είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας και των παραβάσεων μας.
Όποιος είναι συνετός ας το εννοήσει.

Το φάρμακο άρα υπάρχει. Υπάρχει και είναι κρυμμένο μέσα στο λόγο του Θεού:

(Προφήτης Ησαΐας 1:18-20)

'Ελθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλητε και υπακούσητε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γῆς· εάν όμως δεν θέλητε και αποστατήσητε, θέλετε καταφαγωθή υπό μαχαίρας διότι το στόμα του Κυρίου εσλάλησε.

Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στην Καινή Διαθήκη, λέγει:

(Ματθαίος 4:17)

Από τότε ἡρχισεν ο Ιησούς να κηρύττῃ και να λέγη· Εθελοντές εργάσεσθε.

Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών.

(Ματθαίος 11:28)

Ἐλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε τον ζυγόν μου εφ' υμάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινός την καρδίαν, και θέλετε ευρεί ανάπαισιν εν ταις ψυχαίς υμών.
διότι ο ζυγός μου είναι καλός και το φορτίον μου ελαφρόν.

(Ματθαίος 16:24)

Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού· Εάν τις θέλη να έλθῃ οπίσω μου, ας απαρνηθή εαυτόν και ας σηκώσῃ τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθή. Διότι όστις θέλει να σώσῃ την ζωήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν· και όστις απολέση την ζωήν αυτού ένεκεν εμού, θέλει ευρεί αυτήν.

Επειδή τι
αφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδήσῃ, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθή; ή τι θέλει δώσει άνθρωπος εις ανταλλαγήν της ψυχής αυτού;

Και τέλος θα σας θυμίσω, αυτό που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη:

(Προφήτης Οσηέ 4:6)

Ο λαός μου ηφανίσθη δι' ἔλλειψιν γνώσεως ...